



Abdij van St-Feuillien

Norbertijnenabdij van St-Feuillien Le Roeulx
Rue d'Houdeng 20
7070 Le Rœulx

In de 7^{de} eeuw kwam een Ierse monnik, Feuillien genaamd, aan op het vasteland om er het Evangelie te verkondigen. Helaas, toen hij in 655 door het Kolenwoud trok, gelegen op het grondgebied van de huidige gemeente Le Roeulx, werd hij mishandeld en onthoofd.

Op de plaats waar hij de marteldood vond, bouwden zijn volgelingen een kapel. In 1125 werd er een premonstratenzerabdij gevestigd. Al snel werd de stichting bekend onder de naam van Abdij St-Feuillien van Le Roeulx. De abdij bloeide en was zeer voorspoedig tot de woelige tijden van de Franse Revolutie aanbraken. Hierna verdween ze. Er zijn nog slechts een aantal restanten overgebleven, die verwijzen naar de abdij.

(bron: wikipedia)

Bieren:

St.-Feuillien Blond (7,5%)
St.-Feuillien Bruin (8,5%)
St.-Feuillien Tripel (8,5%)
St.-Feuillien Quadrupel (11%)
St.-Feuillien Kerstbier (9%)

Brouwerij:

Brouwerij Saint-Feuillien (Le Rœulx)